

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ



Πτυχιακή Εργασία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟ
FACEBOOK

Χριστίνα Ττοφαρή
Λεμεσός 2012



ⁱ <http://new.cut.ac.cy/faculties/?languageId=1>

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (COPYRIGHT)

Copyright © Χριστίνα Ττοφαρή, έτος 2012

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραίτητως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο Ηλεκτρονική Κοινωνική Διαδικτύωση και Καθημερινή ζωή: Μελέτη Περίπτωσης το Facebook, εκπονήθηκε από την Χριστίνα Ττοφαρή, φοιτήτρια του 8 Εξαμήνου του Τμήματος ΕΣΔ του ΤΕΠΑΚ, υπό την επίβλεψη του Δρ. Διονύση Πάνου και ολοκληρώθηκε το Απρίλιο του 2012.

Στόχος της εργασίας ήταν να μελετήσει το φαινόμενο του Facebook και να παρατηρήσει κατά πόσο οι Κύπριοι χρήστες ηλικίας 15 ετών και άνω, συμπεριλαμβάνουν τη χρήση του στην καθημερινότητα τους. Η παρούσα έρευνα, για να μπορέσει να εξάγει τα συμπεράσματά της, χρησιμοποίησε δύο συγκεκριμένες μεθόδους. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με την αποστολή *Ημερολογίων (Diaries)* στους συμμετέχοντες της έρευνας και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος μέσω της διεξαγωγής ατομικών σε βάθος συνεντεύξεων. Στόχος του συνδυασμού αυτών των δύο μεθόδων, είναι η τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων στο τέλος της έρευνας. Όσο αφορά τα συμπεράσματα της έρευνας, παρατηρήθηκε ότι οι Γυναίκες στην Κύπρο χρησιμοποιούν περισσότερο το Facebook σε καθημερινή βάση σε σχέση με τους Άντρες. Παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι χρήστες κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στο προφίλ τους, είναι «ενεργοί χρήστες» οι οποίοι προβαίνουν σε ουσιαστικές κινήσεις. Διαπιστώθηκε ότι το Facebook αποτελεί ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας των συμμετεχόντων με τους φίλους τους αλλά και ένα κύριο μέσο ενημέρωσης σχετικά με την επικαιρότητα. Επίσης οι χρήστες χαρακτηρίζουν τις ώρες που περνάνε στο Facebook ως «ενδιαφέρουσες», αναλώνοντας αρκετό χρόνο μέσα σε αυτό. Επιπρόσθετα, οι χρήστες νιώθουν σχετικά ασφαλείς στο να αναρτούν διάφορες πληροφορίες μέσα στο Facebook, αλλά επιπλέον δεν το θεωρούν επαρκώς ασφαλές πεδίο, ώστε να το εμπιστευτούν για την ανάρτηση προσωπικών πληροφοριών. Κάνοντας ένα βήμα πιο πέρα, παρατηρήθηκε ότι οι χρήστες επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαπροσωπική επικοινωνία, για να γνωρίσουν νέα άτομα αλλά και για να κάνουν νέους φίλους. Τελειώνοντας, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι συμμετέχοντες παραδέχονται την ύπαρξη πολλών φίλων στο Facebook, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι λίγοι από αυτούς είναι πραγματικοί φίλοι τους, αρκετοί είναι «απλά γνωστοί» τους, ενώ υπάρχουν ακόμη και κάποιοι εντελώς άγνωστοί τους, οι οποίοι απλά παρακολουθούν καθημερινά τις αναρτήσεις τους.